

Natur

Fugle



Musvit, blåmejse og sumpmejse

Mejserne er løvskovsfugle, og vi kender dem fra foderbrættet i haven. De er alle hulerugere, som anvender gamle spættereder og andre hulrum i træerne, men træhuller findes næsten ikke i haverne, og hvis vi vil have mejserne som ynglefugle her, må vi hænge redekasser op til dem.



Solsort, sangdrossel og misteldrossel

Solsorten er Danmarks almindeligste fugl, måske fordi den kan placere sin rede meget tæt på steder, hvor vi færdes. Sangdroslen er knap så almindelig, men den er under indvandring i byer og haver, og misteldroslen følger efter sangdroslen.



Hvid vipstjert

Ses hvor der er åbne pladser mellem husene og i græs- og engarealer i Korridoren, hvor den er på jagt efter insekter. Den er trækfugl med ankomst tidligt i april, og den trækker sydover til Middelhavsområdet i september-oktober. Den yngler i tilknytning til bebyggelser, og reden skjules i en brændestabel, under tagsten eller i en garage.



Gærdesmutte

Vores næstmindste fugl. Den er almindelig i parcelhushaverne, hvor der er lidt krat og kvasbunker, som den kan skjule sig i. Den færdes ikke meget frit fremme, men til gengæld er dens stemme høj og klar. Reden er kugleformet med indgangshul i siden og placeres i hulrum i brændestabler, garager, ved foden af et træ på jorden eller oppe i vegetationen.



Ringdue

Ringduen er en af vore mest almindelige fugle, som yngler både i skov- og byområder, også helt inde i bykernen, hvor der ikke er træer. Den kan opleves på helt tæt hold, når den søger føde i haven eller kommer til foderbrættet, og dens kurren kan høres næsten året rundt. Ringduerne markerer territoriet med en iøjnefaldende flugt i buer i hele yngletiden, og de kan årligt nå at opfostre tre kuld unger.



Strandskade og stormmåge

Yngler på de flade tage i området ved Ringvejen, Trykkerivej og Jægervej. Der er oftest 2 par strandskader og en lille koloni af stormmåger. At vel især mågerne ikke er populære, kan ses på de drage-fugleskræmsler, der er opsat ved nogle af virksomhederne, men det er interessant, at vandfuglene også finder sig til rette inde i landet. Begge arter søger føde på plænerne i området.